

Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, Sayın Hocalarım,

Sevgili Genç Meslektaşlarım ve onların değerli aileleri,

Sizleri saygıyla selamlıyor, sağlık sisteminin kalbinde özel bir yeri olan sevgili genç hemşire ve ebelerimizin bu güzel gününe şahitlik etmekten onur ve mutluluk duyuyorum.

Pandemi sürecinde, depremde, her türlü zor koşullarda canı pahasına çalışan ve bir kısmının bu uğurda canlarını verdikleri sağlık çalışanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum.

Sevgili hemşire ve ebelerimize ayrı ayrı seslenmek istiyorum. Hemşireler kimdir? Siz;

1. Sağlık sisteminin vazgeçilmezsizsiniz.
2. İnsanın en aciz olduğu hastalık anlarında yanında olansınız
3. Onlara moral veren, umut aşıl原因an, tedavisini uygulayan, huzur sağlayansınız.
4. Hamuru özveriyle yoğrulmuş özel insanlarsınız.
5. Kimsesi olmayan hastaların kimsesiniz. Yoğun bakımda sessiz-nefessiz yatan hastaların sesi-nefesiniz!
6. Pandemi/depremde gördük ki kendi hayatınızı riske atarak insanlara yardım ettiniz. Bu özellik sağlık çalışanları dışında hiçbir meslek grubunda yoktur.
7. Sizler hekimlerin ne sağ ne sol kolusunuz, sizler hekimlerin **en güçlü takım arkadaşısınız!**

Hipokrat tıbbın bir san'at olduğunu söyler, çoğumuz da hekimlerin birer sanatçı olduğunu düşünürüz. Hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale ise "Hemşirelik Güzel Sanatlar'tan biridir: Neredeyse Güzel Sanatlar'ın en iyisidir" diyerek ekler "Eğer gözlem yapamıyorsanız, hemşire olmaktan vazgeçin". Sizlerin de en iyi gözlemciler olacağınıza inanıyorum.

Ne mutlu sizlere ve biz hekimlere ki "yaradanın yeryüzündeki elleri olma" lütfuna eriştik. Bunu insanlığın yararına en iyi şekilde kullandığımızda yaradanın da bizleri ve sevdiklerimizi koruyacağına yürekten inanıyorum.

Ebelik, dünyanın en eski ve kutsal mesleklerinden biridir. Hatta ilkel çağlarda, bir insanın dünyaya gelme sürecinin en büyük yardımcısı olan ebeler, tanrıça gibi görülerek kutsanmıştır. Hatta mitolojik dönemde ilk kez bir meslek grubunun ayrı bir tanrıçaya sahip olması, ebelere verilen değer açısından

oldukça dikkat çekicidir. Nasıl olmasın; dünyaya geldiğimizde ilk tanıştığımız kişiler ebeler değil midir? Anneyle bebeği ilk tanıştıran, annenin doğum sancısına ortak olan onlar değil midir? Anneler bir, ebeler dokuz doğurur derler!

Ebelikle ilgili bilinen ilk kitap, Romalı Hekim Soranus tarafından yazılmıştır.

Efesli Soranus (MS 98-138) bu kitabında ebelerin sahip olması gereken özellikleri sıralar ve ilk etik ilkeleri tanımlar. Soranus'a göre bir ebe **sır saklamalı, gebelere verilecek ilaçları iyi bilmeli, gebenin acısını paylaşmalıdır.**

Sevgili Genç Meslektaşlarım,

Gerek öğrencilikte gerekse mezuniyet sonrası çalışma hayatında birçok zorluklarla karşılaşacaksınız. Sorunun değil çözümün parçası olarak hayatınıza yön vermenizi ve gülümsemeyi ihmal etmemenizi diliyorum.

Sözlerimi internette okuduğum, beni duygulandıran, bazen gülümseten birkaç cümle ile bitirmek isterim;

- Hemşireler hastaların gözlerine bakıp, yüreklerini okşayan şifalı ellerdir. (Eminim bu duyguyu her gün yaşıyorsunuz)
- Bütün insanlık mutluluktan bayılsa, biz hemşirelere tansiyon ölçmek düşer. (Serzeniş var ama ne güzel; hastalıkta da mutlulukta da hep siz varsınız!)
- Biz entübe hasta değildik ama bizimde nefes alamadığımız günler oldu. (Çok haklısınız, umarım sorunlarınız en kısa sürede çözülür ve sizler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanları hak ettikleri rahat nefesi alacak şartlarda görev yaparlar)

Cumhuriyetimizin 100., Üniversitemizin 50. Yılında mezun olan çok özel meslektaşlarımız olarak hepinizi, hocalarınızı ve değerli ailelerinizi yürekten kutluyorum. Sizi yetiştirenlerin ihtiyacınız olduğunda yanınızda olacağını, buranın ana-baba ocağınız olduğunu her zaman hatırlayın. Dünyanın neresinde olursanız olun, yolunuz hep açık olsun. Selam ve sevgilerimle.

Prof. Dr. Ayşe Balat

11 Temmuz 2023